



▲ Vigids Johan Struwe met een gevangen baars. © Foto Raphael Drent

Tielse visgids Johan: „Die harde dreun op je hengel geeft een kick”

TIEL - Mensen uit de hele wereld komen naar Nederland om te vissen. Johan Struwe (46) uit Tiel is één van de ruim twintig visgidsen in Nederland. Volgens hem is ons land een paradijs voor hengelsportbeoefenaars. Voor 350 euro kunnen mensen een dag vissen op zijn boot.

Heidi van den Bovenkamp 29-07-19, 19:30

6 **0 Reacties**

Bij de trailerhelling van het Eiland van Maurik laat Johan Struwe zijn aluminium boot te water. In het midden van de boot staan drie hoge stoelen, aan de binnenkant bevindt zich een meetafstand en op de rand staan houders voor de hengels.

De in Amsterdam geboren en getogen Struwe vist al sinds hij vier jaar oud is. Zijn bedrijf loopt goed, maar het ging hem niet altijd voor de wind. „Ik heb ADHD en ben hoogbegaafd. Toen ik op het vwo zat, was ik veel aan het vechten. Echt een Amsterdams straatratje. Ik werd van school getrap en ben gaan werken.”

Ontslagen vanwege vissen onder werktijd

Hij werkte in verschillende sectoren, van een kippenslachterij tot een marketingbedrijf, maar werd steeds ontslagen. „Twee keer omdat ik onder werktijd ging vissen”, lacht hij. „Ik kan niet met dat gezag omgaan. Het gaf me stress en drie jaar geleden kreeg ik een hartinfarct.” Struwe gooide het roer om en maakte van zijn hobby zijn werk. „Nu ben ik vrij.”

De sportvisser is inmiddels de haven van het Eiland van Maurik uitgevaren en via de Lek op het Amsterdam-Rijnkanaal uitgekomen. „Vanochtend ving ik hier achttien vissen, maar ik denk dat het nu te heet is om wat te vangen. Vissen voelen de hoge luchtdruk op hun zwemblaas en liggen daarom passief op de bodem.”

Op zijn boot heeft hij een sonarsysteem. Een scherm toont de bodem, het water en de activiteit in het water tot een afstand van twintig meter vanaf de boot. „Kijk, ik zie aasvissen zwemmen.” Struwe wijst enthousiast naar zijn scherm. Aasvissen worden gegeten door roofvissen, zoals de baars, snoekbaars en snoek. En zij zijn het doelwit van Struwe, die als bijnaam 'de predator' heeft.

„Dit zou weleens een snoekbaars kunnen zijn”, wijst Struwe naar het scherm. „Dan zou hij nu moeten bijten. Nee, hij heeft geen zin.”



▲ Vigids Johan Struwe. © Foto Raphael Drent

Het verticale, zoals de vistechiek heet, levert niets op. Naar een andere plek dan maar. Voordat hij weer gaat varen, legt de visser eerst twee hengels in de houders op de rand. Door het varen trekt de boot het aas door het water.

Om wat te vangen, moet je denken als een vis.

„Slepen heet dit. Door de schroef beweegt het water extra en daar komen ze op af.” Terwijl hij de gewone motor weer start, praat Struwe verder. „Je moet er gek voor zijn om dit te doen. Maar zo'n harde dreun op je hengel als je beet hebt, dat geeft echt een kick. En dan begint het fitnesspelletje om de vis je boot in te krijgen. Dat kan een hele strijd zijn. Het is gewoon jagen en dat geeft me een oermensgevoel.”

Vis eten, daar doet hij niet aan

Er gaat geen dag voorbij of Struwe vist, maar vis eten daar doet hij niet aan. „Ik heb het één keer geproefd toen ik het leger zat. We waren op bivak en het enige eten dat er was, was een vis die naar me toe geslingerd werd. Smerig.”

Struwe springt op. „Ja ik heb beet!” Hij draait aan de molen van de hengel. De vis sputtert nog wat tegen, maar in een mum van tijd ligt de baars in de boot. „Die is zeker veertig centimeter”, ziet Struwe. „Dat is heel behoorlijk voor een baars. Vroeger zou het helemaal bijzonder geweest zijn, maar het gaat goed met de baarzen en er zijn er nu zelfs bij van vijftig centimeter.”

Ik neem geen enkele vis mee en mijn klanten ook niet.

Hij haalt met een tang de haak uit de bek van de vis en na een snelle foto gooit hij hem terug het water in. „Ik neem geen enkele vis mee en mijn klanten ook niet. Ik sla een dier een haak door z'n bek en dat vindt hij niet leuk. Daar ga ik niet omheen praten. Maar hij overleeft het en zwemt gewoon weer verder. Ik vind het kwalijk dat er nog steeds vissers zijn die met netten de rivier leegplunderen en de vissen verkopen aan restaurants. Dat is slecht voor het visbestand. Ik laat het water vaak beter achter dan ik het aantref. Als er plastic drijft, geef ik m'n klanten een net en vraag ze of ze het eruit kunnen halen.”

Driekwart is man

Klanten vinden Struwe vooral via LinkedIn, waar hij verhalen schrijft over zijn werk. „Er kunnen twee mensen mee op de boot. Vaak zijn dat vaders met hun zoon, opa's met hun kleinzoon, collega's, een stel of broer en zus. Ongeveer driekwart is man en het zijn mensen uit alle groepen van de bevolking.

Van politici tot bouwvakkers. Ze komen uit Duitsland, België, maar ook uit Australië, Finland en Canada. Overal vandaan. Ze kunnen zelf aangeven hoe ze willen vissen. De meeste jongens willen gewoon vangen. Als ze er in elk geval tien hebben, is het goed. En de meesten vinden ook de natuurbeleving mooi. Je ziet soms bijzondere dieren. Vanmorgen zag ik nog een ijsvogel.”

Door het vangen van de baars op deze snikhete dag is de druk van de ketel voor Struwe. „Het liefst vang ik er nog één, maar het is in elk geval gelukt.” Hij neemt een trek van zijn e-sigareet en vaart rustig aan weer terug naar de haven. „Maar je kunt veel beter in de winter vissen. Dan hoeft je niet te slalommen tussen al die pleziervaarders en zijn de vissen veel actiever.”



▲ © Foto Raphael Drent

Je las zojuist één van je gratis Premium artikelen.

Onbeperkt lezen op de Gelderlander.nl en in de app?

PREMIUM

Nu €6,50 per maand. Altijd opzegbaar.

Probeer direct

en lees meteen verder!

Al abonnee? [Log dan in.](#)

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons [privacy statement](#). Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Schrijf een opmerking

0 reacties Ontvang meldingen • RSS

VERDER IN HET NIEUWS

Elke klant een eigen mantel en temperatuur meten bij binnenkomst: kapster Janet laat niks aan het toeval over

10:55

Toerismebureau: Rivierland moet juist nu Nederlandse toerist reizenhalven

7:00

Tielse zusjes met mondkapje op naar school: 'Ze zagen mij ermee voor mijn werk en toen wilden ze ook'

11 mei

Ruben overleefde als 9-jarige een vliegramp: zo gaat het nu met hem

11 mei

Water in Tiels zwembad Waalslag, de Waal of Waalkriek. Of toch gewoon Groenendaal?

11 mei TIEL - Het nieuwe zwembad in Tiel stelaat vol water. Dat betekent niet dat het binnenkort open gaat. Helaas, de zwemliefhebbers moeten nog even wachten. Waarschijnlijk is de opening eind dit jaar.

Zonnepanelen op daken in Medel, naast windmolens in Eindhoven

11 mei

Inwoner gemeente Buren overleden aan corona

10 mei BUREN/ OPHEUSDEN - Een inwoner van de gemeente Buren is dit weekeinde...

RIVIERENLAND

- » Buren
- » Culemborg
- » Neder-Betuwe
- » Tiel
- » West-Betuwe

NET BINNEN

- 12:51 Pandababy in Rheden komt goed...
- 12:32 50 bekeuringen voor verjaardagsf...
- 10:26 Elke klant een eigen mantel en te...
- 09:12 Honderd agenten doorzoeken pan...
- 08:30 'De helm kun je wel bij ons lenen'
- 07:00 Toerismebureau: Rivierland mo...
- 11-05 Tennisvereniging Kesteren vrees...
- 11-05 Tielse binnenstad: auto's eruit en f...
- 11-05 Tielse zusjes met mondkapje op n...

[Bekijk alle artikelen >>](#)

10 MAALTIJDEN

€59,-
€49,-

Koelverse maaltijden van Uitgekookt.nl

Bekijk nu >

UITSKRANT.NL

DEEL HIER JOUW REGIONIEUWS!

Op avontuur in eigen land

[Lees meer](#)

MEEST GELEZEN

- PREMIUM** Online raadsvergadering van West Betuwe verstoord met 11.698 keer gelezen
- Wietrenner uit Buren in ziekenhuis overleden, nog veel 7.618 keer gelezen
- PREMIUM** Blij echtpaar met lunchroom én kapsalon staat te popeten 7.335 keer gelezen
- Fietser van snelweg A15 gehaald die 'gewoon maar de 6.893 keer gelezen
- PREMIUM** Porno en 'negers, negers' tijdens vergadering is eigen 6.575 keer gelezen

WEBWINKEL

- Hotelovernachting bij Fletcher
- Van €79,00 voor €34,95**
- Voor Altijd De Eerste
- Voor €27,95**
- Derrick Tempranillo (Rood)
- Van €59,94 voor €41,94**
- TREATMENTS® giftbox
- Van €105,28 voor €34,95**
- 4x Vierkante foto
- Van €55,80 voor €14,99**

[Bekijk onze aanbiedingen >>](#)

MEEST GEDEELD

- PREMIUM** Binnen een week een ton ophalen voor zorg én Tielse 52 keer gedeeld
- Waarom circelt er een heli boven Tiel? Politie zoekt 48 keer gedeeld
- Oorlog en vrijheid als gemene deler: en dus steken veteranen 29 keer gedeeld
- Fietser van snelweg A15 gehaald die 'gewoon maar de 25 keer gedeeld
- PREMIUM** Ziekenhuis Rivierland begint weer met poli-spreekuur: '40 25 keer gedeeld

OVERLEDENEN IN DE REGIO

- » Riek (Derkje Hendrika) Scheffer-Bosman (Hengelo (Gld))
- » Marie (Maria Antonia) Hoitink-Brinke (Beltrum)
- » Kùs (Jacobus Josephus) Schoofs (Groesbeek)
- » Carel van Ooijen (Lichtenvoorde)

[Familieberichten >>](#)

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van De Gelderlander ontvangen via e-mail?

E-mailadres **Aanmelden**

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

[Tip de redactie >>](#)

Algemeen	Service	Meer dG	Apps
Coulofen	Klantenservice	Abonnee worden	
Auteursrecht	Krant niet bezorgd?	Digitale krant	
Abonnementsvoorwaarden	Mijn profiel	Nieuwsbrieven	
Gebruiksvoorwaarden	Vakantieservice	Webwinkel	
Privacystatement	Adverteren	Reclamefolder	
Cookiestatement	Losse verkoop	RSS	
Vacatures			